



Foto Gert Jan Jansen

'Luther en calvinistisch Nederland, een moeizame relatie' Lezing maandag 23 oktober door Mirjam van Veen

Dit jaar wordt '500 jaar reformatie' herdacht; een periode die begon met een actie van Martin Luther. Maar hoe zat het met Luther en het calvinistische Nederland? En waarom vochten calvinisten en lutheranen elkaar eeuwenlang de tent uit? Waren de calvinistische toenaderingspogingen tot de lutheranen wel echt zo vredelievend? Op deze vragen gaat Mirjam van Veen in tijdens haar lezing op maandag 23 oktober a.s.

De grootscheepse herdenking van Martin Luthers protestactie in 1517 is in Nederland een opmerkelijke evenement. Wie nauwgezet toekijkt, merkt dat de herdenkers met Luther niet zo goed raad weten. Televisieprogramma's die stilstaan bij 500 jaar reformatie wijden met name aandacht aan Johannes Calvijn en noemen Martin Luther in de marge. De Protestantse Kerk Nederland herdenkt van alles en nog wat, maar al te specifiek Luthers is het niet. Geen wonder: de invloed van Luther in de Lage Landen is niet groot. De Lutherse kerk leeft hier eeuwenlang in de marge. Het lukt lutheranen niet een stempel op het religieuze landschap van de Nederlandse Republiek te drukken. Volgens de calvinisten is dat niet erg: zij wanen zich de echte erfgenamen van Luther en menen met zijn kerkhervorming door te gaan waar hij is opgehouden. De calvinistische claim op de Lutherse erfenis wekt bij de Lutheranen grote ergernis op. Zij beschouwen de calvinisten als beeldenstormers die geen enkele eerbied hebben voor de kerkelijke traditie. Calvinistische toenaderingspogingen houden zij consequent af.

Mirjam van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij promoveerde in 2001 op de polemiek tussen Coornhert en Calvijn. De laatste keer dat Mirjam van Veen een inleiding hield voor Die Goude was op 3 maart 2014. Toen sprak zij over Coornhert. Zij leidt momenteel een groot onderzoeksproject naar religieuze vluchtelingen in de zestiende eeuw.

De lezing vindt plaats in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20:00 uur. Toegang gratis.

