

Excursie "In Opstand!" in Utrecht op 2 november 2018.

Een verslag van Wilma Dubbink met foto's van Nico Boerboom

Met 26 personen vertrekken we per bus, op een zonnige maar frisse dag, naar Utrecht. In de Dom staat de koffie klaar met een stroopwafel.



Daarna treedt Camera Trajectina op, die de liederen zingt, die destijds propagandalieder waren. Beide zijden hebben hun eigen strijdlieden waarin ze elkaar verketteren: de Protestanten (geuzen) tegen de Katholieke Spaansgezinde. Hans Goedkoop laat zien hoe de beide partijen tegenover elkaar staan, elkaar wantrouwen en wrede heden begaan. Het is in feite een burgeroorlog.

Hans Goedkoop vertelt, onderbreekt de zangers: "Stop even, want ik moet even iets duidelijk maken". Kortom het was een onderhoudend samenspel tussen het verhaal en de prachtig gezongen en gespeelde liederen.



Na de lunch gaan we een rondvaart maken, waarbij we veel zien van de geschiedenis van Utrecht.

Ooit ontstaan in de tijd van de Romeinen, daarna bisschopstad geworden onder Willibrord, stadsrechten in 1122, wordt het een belangrijk centrum van de handel.

Onderweg zien we de huizen van 'steenrijke' burgers, vele kerken. Verder zien we de unieke werven en werfkelders, die belangrijk waren voor laden en lossen, handel en



opslag van goederen. De mooie bruggen met hun toepasselijke namen, zoals Weesbrug, Bezemburg e.d. Ook de wallen, stadsmuur, resten van een bastion, en nog veel meer.



Terug in de kerk zien we hoe de beeldenstorm pas in 1580 hier toesloeg, maar men beschermde achter muren ook nog beelden-groepen. Toen de Protestanten de archieven vonden, ontdekten ze de rijkdom en de macht van de bisschop.



Buiten horen we over de storm van 1674, die het middenschip verwoest heeft.



Dan gaan we naar de naastgelegen Kanunnikenzaal uit 1462, waar de Unie van Utrecht werd ondertekend. Het is nu een onderdeel van de universiteit en vinden hier o.a. promoties en diploma uitreikingen plaats.



We sluiten de dag af met de Paulusabdij (1040), het oudste klooster van Utrecht. De rechtsmacht over de burgers lag bij de Abt. In 1580 werd de abdij voor wereldlijke doelen gebruikt: de provinciale rechtbank vestigt zich hier. Sinds 2000 zit hier het Utrechts Archief en een horecagelegenheid. Hier drinken we nog wat.

Daarna gaan we terug naar Gouda, waar we vanwege de files pas om 19.00 aankomen. We zijn onder de indruk van alles wat we gehoord en gezien hebben.

