

## Nieuwsbrief nr. 18 (april 2007)

**Algemene Ledenvergadering en lezing 23 april**  
**Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100, aanvang 20.00 uur**  
**Spreker: de heer Adrie Vergeer**

**Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100, aanvang 20.00 uur**

**Spreker: de heer Adrie Vergeer** De jaarvergadering van Historische Vereniging die Goude zal op maandag 23 april worden voorafgegaan door een lezing, getiteld 'de Lekkerkerker terug in het Goudse straatbeeld'.

Spreker de heer A.C. Vergeer heeft er alles aan gedaan om het muzikale pronkstuk van Gouda in ere te herstellen. D Lekkerkerker is het oudste (bouwjaar 1923) nog als straatorgel fungerende Carl Frei-orgel. Vanaf 1991 is het draaiorgel Nederlands Monumentaal Cultuurbezit, en als zodanig beschermd door het ministerie van OCW. De grondige restauratie van het technische en muzikale gedeelte van het orgel is uitgevoerd door Adrie Vergeer, waarbij het authentieke klankkarakter volledig behouden is gebleven. De façade is gerestaureerd en opnieuw geschilderd door Pieter van Aken. Met het gebruikte thema 'Feest' van Open Monumentendag 2006 geeft deze avond alvast een knipoog naar het 75-jarig bestaan van Historische Vereniging die Goude, dat op 8 oktober aanstaande zal worden gevierd.

Naast orgeldraaier, restaurateur, arrangeur en eigenaar van draaiorgel de Pansfluiters heeft Adrie Vergeer ook zijn entree op het concertpodium gemaakt.

Wij nodigen u van harte uit om deze muzikale lezing bij te wonen.

### Persbericht

Historische Vereniging die Goude heeft een brief gestuurd naar de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. R.H.A. Plasterk, met het verzoek zich in te zetten voor de Stolwijkersluis. Ook is er een [persbericht](#) verschenen.

### Oproep

Voor de heemkundekring De Vierschaer in Wouw doe ik onderzoek naar het voormalige Ambonezenkamp. Dit kamp werd net na de oorlog gebouwd als arbeiderslogeerkamp voor de wederopbouw. De firma A. Koot uit Gouda was heel actief in 1946 in Wouwse Plantage. Zo werd de plaatselijke voetbalclub opgericht naar aanleiding van de onderlinge wedstrijdje met de arbeiders van het bouwbedrijf Koot. In 1946/1947 kreeg de firma Koot een grote opdracht om al de woningen te bouwen in de - toen nieuw aan te leggen - Pastoor Potterstraat in Wouw. Fase één werd gerealiseerd in 1947, fase twee in 1948. De arbeiders die veelal uit Gouda, Rotterdam en Den Haag kwamen, werden ondergebracht in een barakkenkamp dat aan het begin van het dorp was aangelegd. Daar was ook een centrale keuken aanwezig en een ruime kantine voor ontspanning. Helaas zijn er tot nu toe geen gegevens te vinden wanneer de bouw van het barakkenkamp precies heeft plaatsgevonden en door wie het is uitgevoerd (door de firma Koot of door het Rijk). Omdat wij de historie van het kamp willen vastleggen en de firma Koot uit Gouda een belangrijke rol in de beginperiode heeft gespeeld, zouden wij graag in contact komen met mensen die daar iets van weten. Mogelijk dat er vanuit de firma Koot nog gegevens te verkrijgen zijn. Helaas kan ik de firma Koot niet terugvinden. Hopelijk kent u een aanknopingspunt om mij verder te helpen. Bij voorbaat dank voor uw hulp. Heemkundekring De Vierschaer Wouw, Jan de Bont, e-mail [jdebont007@hetnet.nl](mailto:jdebont007@hetnet.nl) of tel. 0165-301790.

### Vrijwilligersactiviteiten

Het bestuur en de leden van **die Goude** mogen zich verheugen in het feit dat de vereniging nu één van de meest dynamische perioden in de 75 jaar van haar bestaan meemaakt.

Het actieve bestuur inspireert een groot aantal leden tot vrijwillige medewerking aan diverse zaken die ten behoeve van de bevolking van Gouda worden georganiseerd.

Om enkele zaken te noemen:

- \* Het zich steeds weer vernieuwende kwartaalblad de Tidinge, waarin tal van schrijvers zaken uit het heden en verleden onder de loep nemen.
- \* De lezingen die zes á zeven maal per jaar een overvolle zaal trekken.
- \* De excursies, georganiseerd door enkele bestuursadviseurs, die meestal een groot succes zijn.

\* De stadhuisdiensten op zaterdag waaraan ruim 35 leden/vrijwilligers de bevolking en de toeristen wegwijs maken in één van de mooiste gebouwen van Gouda.

\* De deelname aan tal van instellingen die in overleg met gemeente en geïnteresseerde en/of betrokken burgers, restauratie, afbraak en nieuwbouw in de stad op een historisch verantwoorde wijze in goede banen trachten te leiden.

Kortom, de vereniging leeft als nooit tevoren. Wilt u daaraan ook uw steentje bijdragen? Eén telefoontje aan het secretariaat is voldoende. Tel. 0182 536387

### Boekentafel

Elke zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur staan vrijwilligers van **die Goude** op het bovenplein van het stadhuis aan de Markt klaar om u te ontvangen voor een rondleiding, de verkoop van boeken, of ontbrekende Tidingen. Ook is het mogelijk om periodieken, die uw bestuur maandelijks krijgt toegestuurd, in te kijken of eventueel mee te nemen.

### Aanmelden

Wilt u ook meedenken en -werken binnen Historische Vereniging **die Goude** en bent u nog geen lid? Zijn er binnen uw vrienden- en kennissenkring mensen enthousiast te maken voor **die Goude**? Schroomt u niet om contact op te nemen: [info@diegoude.nl](mailto:info@diegoude.nl).