

## Nieuwsbrief nr. 21 (oktober 2007)

### 75 jaar die Goude

De Historische Vereniging die Goude bestaat 75 jaar! Om dit te vieren biedt de vereniging haar leden een bijzondere en feestelijke avond aan op maandag 8 oktober 2007 in de Sint-Janskerk. We nemen u deze avond mee naar de eerste helft van de negentiende eeuw, de tijd dat stadsarts Willem Frederik Büchner een actieve rol speelde in de gezondheidszorg in Gouda. Stelt u zich Gouda voor in die tijd, een arme stad met vervuilde grachten. 'Gouwenaar' staat synoniem voor bedelaar... Hoort u de marktkoopman en de straatmuzikant? Maakt u kennis met het verschil dat mensen als stadsarts Büchner maakten voor de allerarmsten en de 'meisjes van lichte zeden'. Samen met de acteurs van de Gelderse Roos brengen we deze tijden van weleer weer tot leven! Ter gelegenheid van dit lustrum geeft die Goude een bewerkte versie van een belangrijk werk van Büchner opnieuw uit: "Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda". Nico Habermehl presenteert dit boek aan u op de feestavond. Het boek is tevens te koop voor een zeer aantrekkelijke prijs. en lezing over Büchner en andere weldoeners uit die tijd wordt verzorgd door dr. Mathijssen-Verkooijen. Marita Mathijssen is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en bekend van historische uitgaven over de negentiende eeuw. U kent haar wellicht van haar column in het NRC Handelsblad. eden van die Goude nodigen we van harte uit om, eventueel samen met een introduc e, deze avond tot een succes te maken. Leden die zich als vrijwilliger actief inzetten voor onze vereniging nodigen we in het bijzonder uit. Voor hen is een speciale plaats gereserveerd.

19.00 uur ontvangst en acteurs Gelderse Roos

20.00 uur presentatie boek Büchner en lezing Marita Mathijssen

21.30 uur jubileumtoast, acteurs Gelderse Roos en verkoop boek

Ligt uw inschrijfformulier nog op de salontafel? Opgave is nog mogelijk via [info@diegoude.nl](mailto:info@diegoude.nl) o.v.v. 'lustrum'.

### 25 jaar Stichting Vrienden van Archief en Librije

Op 1 oktober bestaat de stichting 25 jaar en dit heuglijke feit gaat gevierd worden! U bent van harte welkom op vrijdag 12 oktober om 13.30 uur in het Streekarchief, Groeneweg 30 te Gouda. Een vriendenboek voor een onbekende vrouw, zal in een feestelijke bijeenkomst worden overhandigd aan wethouder Siebe Keulen. Door een gelukkig toeval heeft de SVAL de hand op het boek kunnen leggen. Het boek is in 1847 aangelegd door Jeanette Büchner, dochter van stadsarts Büchner.

### Erasmus boekenmarkt

Zaterdag 27 oktober vindt voor de tweede maal van 10.00-16.00 uur de Erasmus boekenmarkt plaats in het Stadhuis van Gouda. Opnieuw is een keur van oude en nieuwe boeken over het verleden en heden van Gouda de koop bij de Historische Vereniging die Goude en het Gouds Antiquariaat van Ad den Edel, die voor deze gelegenheid een aantrekkelijke korting van 10% biedt op al zijn boeken. Dit buitenkansje kunt u niet laten lopen. Voor degenen die meer kennis over het verleden van Gouda willen opdoen, is het een geschikte gelegenheid een kijkje in het Stadhuis te nemen. Tevens bestaat de mogelijkheid kennis te maken met de activiteiten van de Historische Vereniging die Goude. Deze vereniging zorgt al 75 jaar voor de verspreiding van de kennis van het verleden van Gouda en zet zich in voor het behoud van de monumentale binnenstad en het terugbrengen van het water in Gouda.

### Erasmusnacht

Eveneens op 27 oktober vindt de tweede Erasmusnacht van 20.00 tot 22.00 uur plaats in de fraaie ambiance van de Sint-Janskerk, het godshuis waar de vader van Erasmus priester is geweest. Het belooft een aantrekkelijke avond te worden met boeiende sprekers. Zo gaat de Rotterdamse Erasmuskenner prof. dr. J. van Herwaarden in op het geloof in wonderen bij Erasmus. Koster Maurits Tompot laat de invloed van Erasmus op de Glazen in het koor van de Sint Jan zien en Gouda's Biebkoor zorgt voor de muzikale omlijsting. De Erasmusnacht wordt verzorgd door het Erasmus Genootschap Gouda (EGG). De avond is vrij toegankelijk.

Voor meer informatie zie: [www.erasmusgouda.nl](http://www.erasmusgouda.nl)

### Boekentafel

Elke zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur staan vrijwilligers van die Goude op het bovenplein van

het stadhuis aan de Markt klaar om u te ontvangen voor een rondleiding, de verkoop van boeken, of ontbrekende Tidingen. Ook is het mogelijk om periodieken, die uw bestuur maandelijks krijgt toegestuurd, in te kijken of eventueel mee te nemen.

### **Aanmelden nieuwe leden**

Wilt u ook meedenken en -werken binnen Historische Vereniging die Goude en bent u nog geen lid? Zijn er binnen uw vrienden- en kennissenkring mensen enthousiast te maken voor die Goude?

Schroomt u niet om contact op te nemen: [info@diegoude.nl](mailto:info@diegoude.nl). Nieuwe leden krijgen tot 1 jan. 2008 bij aanmelden een boek naar keuze als welkomsgeschenk!