

## Nieuwsbrief nr. 40 (juli 2010)

In deze nieuwsbrief van Historische Vereniging die Goude vindt u informatie over de lezing op 6 september 2010.

In de rubriek Wie is... komt Marian Heeringa aan het woord. Ze is lid van de werkgroep Lezingen. Als u berichten heeft voor de volgende nieuwsbrief, kunt u die doorgeven aan Miranda van Elswijk via [info@diegoude.nl](mailto:info@diegoude.nl) of (0182) 58 14 76.

### Mailadressen

We zijn op zoek naar de mailadressen van de leden van die Goude, zodat we bijvoorbeeld een mail kunnen sturen met de aankondiging van een lezing of ander nieuws. Wilt u uw mailadres, als dat nog niet bekend is, doorgeven aan Miranda van Elswijk via [info@diegoude.nl](mailto:info@diegoude.nl)? Alvast bedankt!

### De smaak van de 19e eeuw

Op 11 september 2010 is het Open Monumentendag. Thema dit jaar is "De smaak van de negentiende eeuw". Net als eerdere jaren organiseren de Stichting Open Monumentendag Gouda en die Goude samen een lezing.

De lezing is op 6 september 2010 vanaf 20.00 uur, Hoge Gouwe 141.

Spreekster is Wies van Leeuwen; onderwerp is de architectuurgeschiedenis van de 19e eeuw.

### Erfgoud

Net als in eerdere jaren geeft de Stichting Open Monumentendag Gouda het magazine Erfgoud uit. Hierin staan onder andere artikelen over Goudse smaakmakers uit de 19e eeuw en interviews met hedendaagse smaakmakers. Ook is er een kinderpagina en zijn monumenten uitgelicht.

Erfgoud is vanaf eind juli voor € 8,00 te koop in de Goudse boekhandels, bij de VVV, museumgoudA en Streekarchief Midden-Holland.

### Boeken



#### Kunst uit Klei

Ton Sevenhoven is lid van die Goude en schreef eerder het boek 'Goudse Glorie'. Onlangs verscheen van zijn hand 'Kunst uit Klei - 35 jaar Keramiek te Kijk'. Het boek kwam tot stand op initiatief van de Stichting Goudse Keramiekstad. Deze stichting is verantwoordelijk voor de Goudse Keramiek Dagen. In 'Kunst uit Klei' gaat Ton Sevenhoven in op de geschiedenis van het festival én op die van het Goudse plateel. Dat doet hij niet aan de hand van droge feiten, maar door mensen te laten vertellen over hun liefde voor het Goudse Plateel en door prachtige afbeeldingen ervan te tonen.

Uitgever van 'Kunst uit Klei' is Boekhandel Verkaaik. Het boek is voor € 9,00 te koop bij deze boekhandel.

### Tussen sloer en heilige

Kloppen of geestelijk maagden waren Noord-Nederlandse katholieke vrouwen, die een religieus leven in de wereld leidden. De vrouwen stonden onder bescherming van een priester en werden door hem begeleid in het dagelijkse en spirituele leven. De vrouwen werden doorgaans ook wel klopje genoemd.

Aan de basis van het kloppenleven liggen de diverse anti-katholieke maatregelen die de gereformeerd-gezinde overheden in de Noordelijke Nederlanden vanaf 1573 namen. Openbare misvieringen werden verboden en kloosters werden gesloten, waardoor het voor vrouwen met een religieuze roeping niet meer mogelijk was om een leven als non te leiden. Het kloppenleven vormde voor deze vrouwen een aantrekkelijk alternatief en werd binnen korte tijd dan ook uitermate populair. In de geschiedschrijving is er helaas weinig aandacht besteed aan speciale groep vrouwen. Bovendien hebben historici een nogal eenzijdig beeld over deze katholieke maagden geschetst. Kloppen zijn doorgaans als zedige, afhankelijke, in het zwart geklede en uiterst gehoorzame vrouwen geportretteerd.

Marieke Abels stelt het oude kloppenbeeld in de historiografie drastisch bij. Zij doet dit op basis van nauwgezet onderzoek naar het zeventiende-eeuwse kloppenleven in twee Hollandse steden: Gouda en Haarlem. Ze komt tot de conclusie dat het vrouwelijke geestelijk leven in de wereld veel zelfstandigheid en keuzevrijheid bood. Daarbij zijn er diverse kloppen geweest, die als zelfbewuste en betekenisvolle vrouwen voor de contrareformatie kunnen worden omschreven. Abels heeft het Goudse en Haarlemse kloppenleven zowel vanuit historisch als kunsthistorisch perspectief benaderd, waardoor er een verrassende kijk op de rol van deze bijzondere vrouwen in de kerk is ontstaan. Meer informatie staat op [www.mariekeabels.nl](http://www.mariekeabels.nl). Als u het boek wilt bestellen, kunt u terecht op de site, bellen naar (030) 877 29 34.



### Boekenmarkt

Op 27 november 2010 organiseert die Goude een boekenmarkt. Daarbij werkt de vereniging samen met Ad den Edel van Antiquariaat Boekendaal, gespecialiseerd in boeken over Gouda en omstreken. U kunt tijdens deze boekenmarkt zelf boeken op het vlak van Gouda en geschiedenis verkopen. Graag uw naam opgeven bij Marianne Lint ( [mjanlint@xs4all.nl](mailto:mjanlint@xs4all.nl)) of bij Thea van Wordragen ( [thea.vanwordragen@creativum.nl](mailto:thea.vanwordragen@creativum.nl) / 0182-530626) als u een plekje aan een tafel wilt hebben.

### Rectificatie

In de vorige nieuwsbrief stond dat de contributie verhoogd wordt naar 28 euro per maand. Dit moet uiteraard 28 euro per jaar zijn!

### Stadswandeling “Misdaad en straf”



Op 12 juni was er een stadswandeling rond het thema "Misdad en straf". Het was in juni namelijk 150 jaar geleden dat de laatste terechtstelling in Gouda plaatsvond; hierover heeft u kunnen lezen in de Tidinge van april 2010.

De route en de teksten van de stadswandeling staan op [www.diegoude.nl](http://www.diegoude.nl) onder Activiteiten - Stadswandelingen. Wie geen internet heeft, kan de tekst van de stadswandeling opvragen bij Miranda van Elswijk via (0182) 58 14 76.

Ook volgend jaar wordt er een stadswandeling georganiseerd; thema is dan "Ziekte en gezondheid". De komende maanden kunt u hierover artikelen lezen in de Krant van Gouda.

## Ledenpas

Tijdens de bestuursvergadering van 30 juni 2010 is besloten om de leden van die Goude geen ledenpasje meer te verstrekken. Aan het maken van een pasje zijn kosten verbonden, die niet opwegen tegen de voordelen ervan.

## Stadhuisdienst

Eén van de activiteiten van die Goude is het verzorgen van de wekelijkse openstelling van het stadhuis van Gouda voor bezoekers. Op werkdagen wordt de openstelling verzorgd door gemeentepersoneel en op zaterdag door een groep vrijwilligers van die Goude.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verkopen van toegangkaartjes à € 1,50 p.p. aan de bezoekers. Dit zijn meest "dagjesmensen" en toeristen uit alle windstreken. Ze worden over het stadhuis geïnformeerd via informatiekaarten over de ruimten en door de vrijwilligers van die Goude. De zaterdagdienst wordt steeds verricht door 2 maal 2 vrijwilligers: 2 voor de ochtend en 2 voor de middag.

We zijn op zoek naar mensen die deze taak op vrijwillige basis op zich willen nemen. Mocht de benodigde kennis van en over het stadhuis tekort schieten, dan kan deze uiteraard op peil gebracht worden.

Contactpersoon is Gerrit Stam; hij is bereikbaar via (0182) 518 508 en [gerrit.etty.stam@hetnet.nl](mailto:gerrit.etty.stam@hetnet.nl).

## Sluiswachtersgilde

De Stolwijkerschutsluis wordt gerepareerd en daarna zijn er mensen nodig die de sluis kunnen bedienen. Een aantal leden van het Watergilde, een werkgroep van die Goude, heeft al aangegeven als sluiswachter te willen functioneren. Wie dat ook wil, kan zich aanmelden bij Hans Suijs via [Hans.Suijs@hetnet.nl](mailto:Hans.Suijs@hetnet.nl).

## Wie is... Marian Heeringa

In deze rubriek stelt een (bestuurs)lid van die Goude zich voor. Deze keer: Marian Heeringa.

### *Omschrijf jezelf in het kort*

Mijn naam is Marian Heeringa en ik maak sinds een jaar, samen met Hanneke van der Klis en Marian Kamphuis, deel uit van de lezingencommissie.

### *Woon je in Gouda en zo ja, sinds wanneer?*

Dit jaar precies 25 jaar geleden kwamen we naar Gouda. We woonden in Friesland maar mijn man werd overgeplaatst naar Zuid-Holland en dus moesten we verhuizen. Het grote zoeken begon: we zijn in heel wat plaatsen geweest op zoek naar een mooi huis. En dat is gelukt in Gouda!

De overgang naar het drukke westen is ons gelukkig goed afgegaan. Inmiddels zijn onze kinderen het huis uit en ook zij hebben zich in Zuid-Holland gevestigd.

### *Waarom ben je lid van die Goude?*

Lid van die Goude ben ik nog niet zo heel erg lang: sinds 2008. Geschiedenis heeft altijd al mijn interesse gehad. De geschiedenis van Gouda is dan een logisch vervolg. Bovendien houd ik me bezig met genealogie. Een hobby waarmee je nooit klaar bent. Bovendien kun je het weer erg leuk combineren met geschiedenis. Je voorvaderen zoeken is leuk, maar in welke tijd leefden zij en in wat voor omstandigheden? Dat vind ik leuk om uit te zoeken.

***Welke activiteiten van de vereniging spreken je aan?***

De lezingen natuurlijk!

Maar ook de rondwandeling van 12 juni vond ik erg leuk. Excursies heb ik nog niet meegemaakt, maar dat zal nog wel eens gebeuren.

***Heb je tips voor de vereniging?***

Bij de vorige vraag had ik ook nog de Goudse Canon willen zetten, maar met deze vraag kan ik ook mijn tip kwijt en die heeft te maken met de Canon.

Het prachtige stadhuis van Gouda lijkt me een geweldige locatie om iets met de Canon te doen. Al lopend door het stadhuis ook de geschiedenis van Gouda mee te nemen lijkt me geen gek idee.

***Wie moet de volgende keer aan het woord komen in deze rubriek?***

Ik geef in de volgende nieuwsbrief graag het woord aan Fred Pieters.