

Erasmus' tijdlijn

- 1469 Erasmus verwekt te Gouda
Zijn geboorte vindt plaats in de nacht van 27 op 28 oktober te Rotterdam, Gouda of ergens onderweg tussen beide steden
- 1473 Hij gaat naar school bij Pieter te Winckel in Gouda
- 1478 Hij wordt leerling van de kapittelschool van Sint Lebuïnus in Deventer
- 1484 Zijn moeder overlijdt in Deventer aan de pest, waarna hij moet terugkeren naar zijn vader in Gouda. Kort daarop overlijdt ook zijn vader
Erasmus' voogden sturen hem vervolgens naar de Latijnse School in 's-Hertogenbosch
- 1487 Hij doet zijn intrede in het klooster Stein tussen Gouda en Haastrecht
- 1488 Hij legt zijn kloostergeloften af
- 1492 Bisschop David van Bourgondië wijdt hem tot priester
- 1493 Hij verlaat het klooster Stein om in dienst te treden als secretaris van Hendrik van Bergen, bisschop van Kamerijk
- 1494 Reizen door de Zuidelijke Nederlanden als secretaris van de bisschop van Kamerijk
Erasmus voltooit zijn eerste grote geschrift: de *Antibarbari*
- 1495 Hij gaat voor studie naar Parijs en woont in het Collège de Montaigu
- 1497 Hij geeft in Parijs een bundel gedichten uit van zijn vriend Willem Hermans
- 1499 Reis naar Engeland, waar hij Greenwich en Oxford bezoekt
Ontmoetingen met Thomas More en koning Hendrik VIII
- 1500 Vertrek uit Engeland, waarbij de douane in Dover zijn geld afneemt
Dat noopt hem tot de uitgave van de *Adagia*
Hij verblijft in Calais, Orléans en Parijs
- 1501 Reis naar Holland. Hij mag van de prior van Stein nog één jaar studeren
Studie in Leuven. Voltooit enkele vertalingen uit het Grieks
- 1504 Hij verlaat Leuven en keert terug naar Parijs
- 1505 Tweede bezoek aan Engeland



- 1506 Hij begeleidt twee zonen van de lijfarts van de Engelse koning op een studiereis naar Italië. Bezoekt Florence, Bologna, Venetië, Padua, Siena en Rome
- 1509 Hij verlaat Italië. Op weg naar Engeland schrijft hij zijn *Lof der Zotheid*
- 1511 Korte reis naar Parijs. Hij verblijft daarna te Londen en Cambridge
- 1512 Hij geeft colleges in het Grieks en in de theologie in Cambridge
- 1514 Erasmus verlaat Engeland. Hij reist naar Bazel, waar hij Hans Holbein ontmoet
- 1516 Reis naar de Zuidelijke Nederlanden. Hij wordt Raadsheer van keizer Karel V
- 1517 Hij krijgt dispensatie van paus Leo X om het ordekleed te dragen. Ook maakt deze paus hem definitief vrij van alle belemmeringen die te maken hebben met zijn onwettige geboorte en die hem belemmeren bij het aanvaarden van prebendes
Hij wordt tevens ontslagen van alle formele bindingen aan het klooster Stein
Verblijft te Brussel, Antwerpen en Gent
- 1518 Korte reis naar Bazel
- 1519 Briefwisseling met Luther over de reformatie
- 1521 De paus verlangt van Erasmus duidelijke stellingname tegen Luther
Verblijft in Anderlecht en Leuven
Vertrekt metterwoon naar Bazel
- 1522 Erasmus bestudeert de kerkvaders en publiceert uitgebreide versie van de *Colloquia*, waarin de grote vragen van zijn tijd worden behandeld
- 1523 Holbein schildert drie portretten van Erasmus
- 1524 Hij schrijft zijn *De Libero Arbitrio* tegen Luther
- 1527 Erasmus' huisdrukker Johannes Froben overlijdt
- 1529 De rooms-katholieke mis wordt in Bazel verboden
Erasmus vertrekt per schip naar Freiburg
- 1530 Hij vestigt zich in Freiburg in het huis 'Zum Walfisch'
- 1531 Hij koopt een eigen huis in Freiburg
- 1535 Hij keert terug naar Bazel
- 1536 Erasmus stelt zijn testament op en overlijdt in de nacht van 11 op 12 juli