

UIT DE TIJD DAT EEN VLIEGTUIG NOG EEN BEZIENSWAARDIGHEID WAS.....

Wij, die leven in het jaar 1983, zijn gewend aan het gierende geluid van straaljagers en de beelden op het televisiescherm van het lanceren van een ruimteraket vinden we heel gewoon. Ook een landing op de maan verbaast ons niet meer en grote vliegtuigen als de Concorde en Boeing 747 zijn niet langer een bijzonderheid.

Toch zijn al deze wonderen van techniek eenvoudig begonnen, en was men in het begin van deze eeuw verbaasd over wat de techniek allemaal mogelijk maakte.

In verband hiermee trof mij een bericht uit de Goudsche Courant van 19 september 1910. Dat luidde aldus: "Naar wij vernemen heeft zich alhier een comité gevormd tot het organiseren van een vliegweek in Gouda. Het comité heeft zich in verbinding gesteld met de heer Jan Olieslagers, die van 19 tot 25 september op Woudesteyn te Rotterdam vliegt. Wij hopen dat het comité in zijn pogingen slaagt, zodat wij in Gouda, evenals in andere plaatsen, ook een vliegweek krijgen - met als aviateur Jan Olieslagers". De plannen blijken echter gestrand te zijn op het gebrek aan voldoende sponsors. We lezen in de Goudsche Courant van 25 september 1910: "De pogingen door een comité alhier, aangewend om ook in Gouda een vliegweek te organiseren zijn mislukt door gebrek aan financiële steun.

We zullen dus Olieslagers niet zien opstijgen! Velen hebben echter hem gisteravond tegen 6 uur over de stad zien vliegen. Als een reusachtige vogel kwam hij daar aandrijven, zo duidelijk zichtbaar, dat men de vleugels en het staartstuk uitstekend kon onderscheiden, terwijl het gearoor van de motor goed hoorbaar was. In een oogwenk stonden overal mensen. Het duurde evenwel niet lang of Olieslagers was verdwenen in pijlsnelle vaart".

Een bekend liedje uit die dagen, door de jeugd gezongen, was: "Als Olieslagers dood is, dan krijgen wij misschien, de helleft van zijn centen - en ook zijn vliegmachien".

Henny van Dolder-de Wit



Met eenzelfde type vliegtuig oogste in ons land o.a. de Belgische vlieger Jan Olieslagers veel successen.