

Uitgave nummer 43 ‘De Lange van Wijngaerden’

De 43^e bijdrage aan de boekenreeks van Historische Vereniging Die Goude is verschenen! Het is een biografie over een grote naam uit de Goudse historie: mr. Cornelis Joan de Lange, Vrijheer van Wijngaerden en Ruygbroek. Exact 200 jaar na diens overlijden brengt Jean-Philippe van der Zwaluw in *De Lange van Wijngaerden – De patriot die geschiedenis schreef* een gedetailleerde levensschets van de man die vooral bekend is geworden dankzij zijn hoofdrol bij de aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruisen bij de Vlist op 28 juni 1787. In Gouda is hij tevens bekend als de auteur van een tweedelige stadsgeschiedenis en een boek over de Goudse Glazen waarvoor hij veel authentiek – en thans deels verloren gegaan – archiefmateriaal heeft gebruikt. Maar wie was hij nu eigenlijk? Hoe zag zijn leven eruit vóór de gebeurtenissen van 1787? En wat deed deze Goudse patriottenvoorman na de Pruisische invasie, tijdens het regime van prins Willem V en in de Franse tijd? De antwoorden op deze en andere vragen vindt u in dit boek.



De Lange van Wijngaerden is door de auteur in eigen beheer uitgegeven bij uitgeverij Elikser in Leeuwarden, en vanwege het belang door het bestuur van Die Goude opgenomen in de reeks Verzameling Bijdragen van Die Goude. Het telt 554 bladzijden en bevat tientallen illustraties. Bij de uitgeverij (<https://www.elikser.nl/de-lange-van-wijngaerden.htm>) en in de boekhandel kost het € 39,95. Als lid van Die Goude kunt u het voor € 35 kopen bij onze bijeenkomsten of in het Stadhuis op de Markt, op de zaterdagen dat onze Stadhuiscommissie daar dienst heeft (zie www.diegoude.nl).