

HET ANDERE GEZICHT VAN GOUDA (6)



In deze periodieke artikelenserie over minder bekende Goudse prenten, ditmaal een gravure (14 x 8 cm), met als titel 'Gezicht over de IJssel bij Gouda'. De gravure dateert uit 1835 en is afkomstig uit het 'Penningmagazijn voor de jeugd'. Hierbij de letterlijke tekst: "Onder de steden onzes vaderlands bekleedt Gouda eene, in verscheidene opzigten, niet onbelangrijke plaats. Deze stad, aan de rivier de Gouwe, die gij hier voor u ziet (een foutieve informatie - M. de J.) gelegen, van welke zij haren naam ontleent, heeft verscheidene belangrijke inrigtingen en bijzonderheden, die wij u hier nader wenschen te leeren kennen, en waaronder vooral de pijpen-fabrieken en de Goudsche kerkglazen moeten geteld worden. De stad heeft buitendien enige fraaije gebouwen, zoo als het stadhuis, midden op het marktplein staande, welks schepenkamer, behalve een paar belangrijke tafereelen van de stad zelve, ook een schilderij bevat van het slot der ongelukkige gravin Jacoba van Beijeren, dat echter thans gesloopt is. Gouda telde in den tijd van haren bloei wel 20.000 inwoners en bezat toenmaals 400 pijpenfabrieken. Thans belooft de bevolking 12.000".